



Woorden schieten tekort,  
waar het liefste bezit een herinnering wordt.

Met stille droefheid melden wij u het heengaan van

de heer



# Theophile (Fille) VANHEER

echtgenoot van mevrouw Lea DENRUYTER

*Lid van verschillende verenigingen*

Geboren te Geldenaken op 18 mei 1929 en thuis te Hoeleden  
geheel onverwacht overleden op 24 oktober 2014.

Dit melden u met diepe droefheid:

Lea DENRUYTER,

zijn echtgenote,

Roger en Lisette MAHO-VANHEER,

Johan en Cindy VANDENHOVE-MAHO,

Jelle,

Britt,

Gerry (zijn petekind) en Ilse MAHO-PAULUSSEN,

Shandro,

Maurice en Andrea VANHEER-HENDRIKS,

Daan (zijn petekind) VANHEER en Jolien,

Willy en Martine VANHEER-STROOBANTS,

Michel en An VAN OOSTERWIJCK-VANHEER,

Zino,

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Mariëtte CEULEERS,

zijn petekind,

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families VANHEER, DENRUYTER, HAPPAERTS en DENRUYTER.

Met dank aan: dr. Hans Jacobs,  
zijn huisarts dr. Luc Roussel,  
het team van thuisverpleging Saartje Lenaerts.

**Gelegenheid tot groeten, waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben  
in het uitvaartcentrum Rummens, Aarschofsesteenweg 50-60 te Tienen,  
op DINSDAG 28 OKTOBER 2014 van 19 tot 20 uur.**

De afscheidsceremonie en crematie zullen plaatsvinden in intieme kring  
gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats van Hoeleden.

Wij danken u voor uw aanwezigheid en blijken van innig medeleven.

*HEER, GEEF HEM DE EEUWIGE RUST*

*Geen bloemen of kransen*

Rouwadres: Driesstraat 4, 3471 Hoeleden

Begrafenissen en drukwerk Rummens Tienen - Tel. 016/81.22.61  
Stiers Budingen Tel. 011/58.78.20